

RONDOM DE KARMEL



Bronvermelding: Getty Images/iStockphoto

**PROTESTANTSE GEMEENTE
TE WOUDESEND E.O.**



31^e jaargang nr. 294 november / december 2021

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten	3
Bij de kerkdiensten.....	4
Uit de kerkenraad	
Van de voorzitter.....	7
Uitnodiging maandag 8 november.....	9
College van Kerkrentmeesters.....	9
Diaconiecollecties.....	10
Gebruik Reidhintsje.....	12
Felicitatie PG Oudega (SWF).....	12
Bloemen wegbrengen op zondag.....	12
Uitje kerkenraad.....	13
Nieuws van de ZWO-commissie.....	14
Nieuws van het verjaardagsfonds.....	15
Uit de Tarissing	
Even stilstaan bij de toekomst.....	15
Uit de gemeente	
Pastoraat en meeleven.....	17
Verjaardagen.....	18
Huwelijksjubileum.....	19
Mutaties.....	19
Bezinning en ontmoeting	
Kofje yn'e Karmel.....	19
Grote schoonmaak.....	19
Jeugd	
Berichtje van de kinderkerk.....	20
Overige	
Tsjerkepaad 2021 en Zomerexpositie.....	21
Nacht van de Nacht 30 oktober.....	21
Adventskalender 2021.....	21
Repair Café.....	21
Nieuws van het NBG.....	22
Gedicht 'Stil maar'.....	23
Colofon	24

KERKDIENSTEN

Zondag 24 oktober

10.00 uur

Collecten

Zangdienst

Zangdienstcommissie

Zangdienstcommissie bepaalt doel

Zondag 31 oktober

10.00 uur

Collecten

Ds. M. Wildeman

Zending - Guatemala

Woensdag 3 november

19.30 uur

Collecten

Dankstond in Hommerts-Jutrijp

Ds. R. Bosman-Romkema en

Ds. A. Warnar-van de Berg

Voedselbank

Zondag 7 november

10.00uur

Collecten

Doopdienst

Ds. R. Bosman-Romkema

ZWO bepaalt doel

Zondag 14 november

10.00 uur

Collecten

Ds. Warnar, Heeg

Werelddiaconaat - Indonesië

Zondag 21 november

10.00 uur

Collecten

Eeuwigheidszondag

Ds. R. Bosman-Romkema

Protestantse kerk en pastoraat

Zondag 28 november

10.00 uur

Collecten

1^o Advent, Maaltijd van de Heer

Ds. R. Bosman-Romkema

Werelddiaconaat – Moldavië

Zondag 5 december

10.00 uur

Collecten

2^o Advent

Ds. A. Buijs, Sneek

Kerk in Actie – Zending - Rwanda

Zondag 12 december

10.00 uur

Collecten

3^o Advent

E. van Halsema, Kampen

Kerk in Actie – binnenlands diaconaat



Bij de kerkdiensten

Terugblik kerkdiensten

Op 22 augustus moesten gemeenteleden noodgedwongen door het water naar huis vanwege de wateroverlast. Er werd die zondag gepreekt over Jezus die over het water liep. De ouderling meldde aan de predikant: "U had beter over de zondvloed kunnen preken." Gelukkig is iedereen nat maar heelhuids thuisgekomen.

Op 29 augustus was de Overstapdienst. De oudste kinderen

namen afscheid van de kinderkerk en stapten over naar het jeugdwerk. De jongste overstappers naar de kinderkerk hebben nog een heel traject voor de boeg liggen; werden uitgenodigd voor de kinderkerk. In deze dienst werd een preekbingo gehouden. was de winnaar. Zij riep heel snel: "Amen!" Ze heeft een mooi boek gekregen.

Op 5 september hielden we weer onze jaarlijkse Startdienst, die als thema had: 'Leve de kerk!' Het was een prachtige zonnige dag, zodat de dienst in de tuin van de kerk gevierd kon worden. De ingeleverde vlaggetjes liggen nog tot en met 31 oktober in de hal van de kerk. Bedankt allemaal!

Op 9 september hing de vlag uit bij de kerk. Op die zonnige dag werd het huwelijk gesloten tussen

Aansluitend was de kerkelijke inzegening. Een feestelijke dag!

Zondag 19 september werd er in de St. Michaëlkerk de jaarlijkse Vredesdienst gehouden. In deze dienst kwam mevrouw Henriëtte Gelinck aan het woord. Als voormalig officier van Justitie in Jeugdzaken, probeerde zij mensen bewust te maken hoe gemakkelijk je een vooroordeel hebt en hoe dat de vrede in de weg kan staan tussen mensen onderling. Een open houding is de enige manier waarop we tot vertrouwen en verbondenheid kunnen komen, aldus de spreekster.

Gerry Rijpkema maakte een prachtige bloemschikking waarin d.m.v. cirkels de verschillende doelgroepen in de samenleving werden verbeeld. Door de cirkels ontstaan er deelverzamelingen. De vlinders in het bloemstuk sluiten aan bij de toga van mevrouw Henriette Gelinck. Een beeld van de bereidheid om de ander te leren kennen, in dialoog te gaan en erbij te betrekken. De klimop is het symbool van trouw. Voor meer info over de week van de dialoog en activiteiten in Woudsend, zie Driuwpoëlle.

Vooruitblik Kerkdiensten

Zangdienst

Zondag 24 oktober 10.00 uur is er weer "Sjonge yn' e Karmel". We zijn heel blij dat we weer kunnen en mogen zingen in de kerk. Het thema is deze keer het jaarthema van de PKN: "Van U is de toekomst". Organist/pianist is dhr. Bram Stellingwerf.

*Durf jij te hopen en verwachten dat de toekomst mooier wordt?
Dat er weer vertrouwen opbloeit waar het nu wel eens aan schort?*

Zing met ons mee op zondag 24 oktober!!!

Namens de zangdienstcommissie

Dankdag voor Gewas en Arbeid 3 november

Zoals we de laatste jaren gewend zijn, vieren we Dank- en Biddag voor Gewas en Arbeid samen met de gemeenten Heeg en Jutrijp-Hommerts. We zijn op 3 november te gast bij de gemeente Jutrijp-Hommerts. De dienst begint om 19.30 uur in de Johanneskerk. Ds. Annelieke Warnar-van de Berg zal samen met mij de dienst leiden met medewerking van mensen uit de gemeente Jutrijp-Hommerts. De collecte is voor de Voedselbank. Verder kunt u producten meenemen naar de kerk. Het zou heel mooi zijn als er heel veel appels worden ingebracht.

We kunnen met meerdere mensen vieren en verwachten dat er plek is voor iedereen die de dienst wil bijwonen. We houden de aangegeven regels rond corona in acht die bij alle gemeenten inmiddels bekend zijn. We mogen weer zingen en dat is fijn. Voor wie niet kan komen is de dienst ook online te volgen via Kerkdienstgemist.nl. Daar zijn we inmiddels wel aan gewend. Het is fijn dat we weer met drie gemeenten samen kunnen komen. Zo zijn we in Christus verbonden en hopen en vertrouwen op een mooie dienst. Mocht u geen vervoer hebben maar wel graag willen komen, dan kunt u per gemeente contact opnemen met de kerkenraad.

Fruitactie zondag 31 oktober



In november is de jaarlijkse fruitactie van de Diaconie. Deze is altijd gekoppeld aan de najaarszendingsdienst die dit jaar komt te vervallen omdat er dan een doopdienst is. We willen de actie door laten gaan en u vragen om op zondag 31 oktober een tasje mee te nemen in de hal. Daarop staat een naamsticker en een adres. We

willen u vragen de tasjes thuis te vullen met fruit of iets lekkers en in de week tussen 31 oktober en 7 november rond te brengen naar het adres dat op het tasje staat. Mocht u niet naar de kerk komen dan kunt u een tasje halen bij Martha Eppinga (De Kamp 2, 06-13519980).

Graag **voor 24 oktober** namen en adressen doorgeven waarbij u denkt: "Daar moet een fruittasje naar toe" en dit doorgeven aan Alina de Groot (06-20907700). Doet u mee?

Doopdienst 7 november

Voor de doopdienst van 7 november zijn twee dopelingen aangemeld.

zijn lid van de PG gemeente te Joure c.a. maar willen graag in onze gemeente laten dopen. Beide kerkenraden - Joure en Woudsend - hebben daarmee ingestemd. Heel bijzonder is het dat de vijfde generatie is die gedoopt wordt in Woudsend.

Deze dienst kunt u volgen als u daarvoor bent uitgenodigd en is daarnaast online te volgen via kerkdienstgemist.nl

U kunt zich wanneer u niet bij de genodigden hoort, wel aanmelden bij de kerkenraad voor deze dienst. Wanneer er nog ruimte is dan krijgt u daarvan een bericht.

Eeuwigheidszondag

Op dit moment ziet het er naar uit dat we de Eeuwigheidszondag op 21 november in De Karmel alleen met genodigden kunnen vieren. We houden u via de kerkdiensten en website en Facebook op de hoogte over de gang van zaken. Mocht u deze dienst heel graag bij willen wonen meldt u zich dan bij ouderling Tegen die tijd nemen we contact op als er nog ruimte is.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen zelf een kaarsje aan te steken is de kerk open op zaterdag 20 november van 16.30 uur tot 17.30 uur. Deze kaarsjes steken we op zondag weer aan. We nodigen u uit om zaterdagmiddag even binnen te lopen. Er klinkt sfeervolle muziek en iedereen die dat wil kan een kaarsje aansteken ter gedachtenis aan iemand die je lief is en die je mist. Het is er rustig en je kunt even gaan zitten, even je verhaal kwijt of na het aansteken van de kaars weer weggaan. Voor alle dorpsgenoten in en rond Woudsend, of je nu veel, weinig of helemaal niet gelooft. Je bent van harte welkom in De Karmel om een lichtje aan te steken voor wie jou lief zijn.



Mocht u dorpsgenoten kennen die een naam van een geliefde willen laten noemen in de dienst op zondag die is overleden in dit afgelopen jaar, dan kunt u contact opnemen met ds. Renske Bosman-Romkema.

Emailadres:

UIT DE KERKENRAAD

Van de voorzitter

Eindelijk was het dan zover dat we de meest strenge maatregelen ten aanzien van corona los konden laten. De anderhalve meter kan losgelaten worden. Wel adviseren we ieder die geen huishouden met elkaar vormt om afstand te houden en minimaal een stoel tussen de ander te houden. Het volledige aantal stoelen wordt nog niet in de kerkzaal opgesteld. Er kunnen weer meer dan 30 personen verwelkomd worden in de dienst. De kerkenraad hoopt dat u de weg terug naar de kerk weer kunt vinden. We hebben de verbinding gemist.

Online meevieren, blijft – ook in de toekomst – nog steeds mogelijk. De diensten die in De Karmel zijn gehouden, zijn tot 3 weken na de datum nog

terug te zien. Er is extra ventilatie aanwezig in de kerk. Er mag worden gezongen, maar liever niet uit volle borst. Handen graag blijven ontsmetten bij binnenkomst in de hal en wanneer u niet fit bent, thuisblijven s.v.p. De kerkenraad gaat ervan uit dat iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid hierin neemt. Mochten er tussentijds aanpassingen komen dan vermelden we dat in de diensten en op de website.

Op 17 oktober heeft de bevestiging plaats gevonden van [naam] als ouderling voor het pastoraat. We zijn blij dat ze bereid is zich in te zetten voor de verbinding in de gemeente. In dezelfde dienst hebben we afscheid genomen van [naam] als ambtsdrager pastoraat. We zijn veel dank verschuldigd voor al het werk dat ze lange tijd in de gemeente heeft gedaan en in de kerkenraad zullen we haar weloverwogen mening en ervaring node missen.

In het College van Kerkrentmeesters heeft ook een wijziging plaatsgevonden (zie ook elders in dit blad). [naam] trekt zich terug als voorzitter, blijft wel lid van het College en als ouderling in de kerkenraad. [naam] heeft de afgelopen periode veel energie gestoken in het mogelijk maken van de online diensten en de aanpassing aan corona in het kerkgebouw. Dank daarvoor en fijn dat hij wel betrokken blijft.

[naam] neemt het voorzitterschap van het College over.

We mogen als gemeente dankbaar zijn dat er steeds weer gemeenteleden bereid zijn om pal te staan voor de continuïteit van de gemeente .

Er heeft een gezamenlijke bijeenkomst plaats gevonden met de visiegroep Takomst en de kerkenraad. Er wordt daaraan nog een vervolg gegeven in een kleinere groep.

Voor het eerst sinds lange tijd, kon de kerkenraad een gezellig samenzijn organiseren. De oud kerkenraadsleden

[naam] hadden een mooi programma samengesteld en alle aanwezigen hebben ervan genoten.

Graag maak ik u attent op de gemeente avond op 8 november om 20.00 uur in de kerk. We hopen u dan uitleg te kunnen geven over het rapport van de visiegroep Takomst, maar het onderwerp is nog onder voorbehoud. U bent van harte welkom.

Graag tot ziens en een vriendelijke groet van de kerkenraad,
Stans Visser



Uitnodiging:

Maandag 8 november gemeente avond
20.00 uur in de kerkzaal.

Onderwerp (onder voorbehoud): Rapport van de visiegroep Takomst.

Van harte welkom!

College van Kerkrentmeesters

22 september hadden we onze CvK vergadering, waarin we afscheid hebben genomen van onze scriba

Vele jaren heeft ze bij het College de functie van scriba vervuld, waarvoor we haar dankbaar zijn. Met woorden van dank en een mooie bos bloemen heeft ze afscheid genomen en haar taak over kunnen dragen aan

We hebben er vertrouwen in dat deze taak binnen het College zal voortzetten.

Voorts kwam aan de orde het onderhoud van de gebouwen. Binnenkort wordt een aanvang gemaakt met het renoveren/vervangen van het dak van de keuken/consistorie van De Karmel. Al vele jaren was bekend dat dit dak, wat met lood is bekleed, aan vervanging toe is.

Nu de subsidie is toegekend voor dit onderdeel wordt er, als alles mee zit, eind oktober mee aangevangen.

Ook de hoge kosten van de afgelopen tijd inzake energie voor verwarming kerkgebouw, is onder de loep genomen en wordt overlegd en berekend hoe hier in de toekomst mee om kan worden gegaan.

Gelukkig liggen de energiecontracten nog enige tijd vast, dus zullen de huidige prijsstijgingen op de korte termijn geen gevolgen hebben.

Ook de tuin staat er weer keurig bij. Met name de bloembakken, welke door onder handen zijn genomen en ook de komende tijd bij haar in goede handen zijn.

Ook is er de bestuurswisseling geweest van voorzitter van het College. Een nieuwe jongere generatie aan het roer. We zijn blij dat het stokje overneemt van mij en wij zijn ervan overtuigd dat met nieuw elan hier invulling aan zal geven.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Aanvullend artikel van als nieuwe voorzitter:

De voorzittersfunctie heb ik aangenomen om mijn rol in het kerkenwerk gestalte te geven. Als radertje in een groot uurwerk, want ik ben er van overtuigd dat we als gemeente de taken samen moeten uitvoeren. Het is goed dat ik door geroutineerde bestuurders wordt ingewerkt, vervolgens zelf aan de slag ga en op termijn dit ook weer kan doorgeven aan generaties die na ons komen. Ik hoop op een prettige samenwerking met een ieder die zich inzet voor de kerk.

Diaconiecollectes voor de komende periode

24 oktober – Zangdienst

Deze zangdienst wordt verzorgd door de zangdienstcommissie. Zij dienen nog een doel voor de collecte te bepalen. Deze wordt tijdens de dienst bekend gemaakt en nadere informatie wordt ook tijdens de dienst gegeven.



31 oktober – Zending – Guatemala

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en zelfs huiselijk geweld. Een vrouwen centrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het biedt vrouwen een bijbels-theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in de kerk of samenleving. Dit geeft hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld. Meer info: www.kerkinactie.nl/vrouweninguatemala

3 november – Dankstond in Hommerts/Jutrijp – Voedselbank

Omdat we met de dankdag dankbaar zijn voor het eten wat er elke dag weer is, leek het de Diaconie goed om als doel voor de collecte van deze Dankstond te kiezen voor de voedselbank in Sneek. Veel mensen aan de onderkant van de samenleving zijn afhankelijk van de voedselbank voor hun dagelijks eten. Zonder Voedselbank zouden zij meerdere dagen van de maand niets te eten hebben. Naast de collecte zouden we u ook graag willen vragen om bij de dienst op dankdag voedsel mee te nemen en voor de dienst op een aangegeven plek neer te leggen. Wat welkom is bij de voedselbank zijn vooral houdbare zaken zoals pasta, rijst, blikgroente, blikken vlees, houdbare zuivel in pakken, koffie/thee, aardappelpuree in pak, houdbaar broodbeleg etc.

7 november – Doopdienst - ZWO

De collecte in deze dienst zal nog nader bepaald worden door de ZWO. Tijdens de dienst zal de ZWO het doel nog bekend maken en nadere uitleg geven.

14 november – Werelddiaconaat – Indonesië

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren - in groepen - met duurzame landbouw die meer oplevert, met spaar- en kredietgroepen en met trainingen die leren hoe ze voor hun rechten moeten opkomen.

Ga voor meer informatie naar: www.kerkinactie.nl/boerenindonesie

21 november – Protestantse kerk – Pastoraat

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

28 november – Werelddiaconaat – Moldavië

In Moldavië, het armste land in Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

5 december – Kerk in Actie – Zending – Rwanda

Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv of kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je.

Kijk voor meer informatie over dit project op www.kerkinactie.nl/kinderenrwanda

12 december – Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.

Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijk verzocht om uw collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de Diaconie onder vermelding van het doel en/of de datum van de dienst. De Diaconie zal dan zorg dragen dat de collecte op de juiste plaats terechtkomt. U kunt uw bijdrage, wat betreft de collectes voor derden, ook direct doneren op de website van Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes

Gebruik Reidhintsje

Nu er weer meer activiteiten zijn waar mensen samenkomen willen we u vriendelijk verzoeken om alles tijdig door te geven aan de koster

Ook graag afzeggen wanneer een activiteit niet doorgaat.

Felicitering PG Oudega (SWF)

We feliciteren de PG Oudega (SWF) met hun nieuwe predikant ds. E. Zwerver. Zij is op 3 oktober verbonden aan de gemeente. Fijn dat er weer een vacature is vervuld. Op dit moment zijn er in de werkgemeenschap IJlst nog 2 vacatures: Oosthem-Abbega-Folsgare en Jutrijp-Hommerts. De beroepingscommissies zijn hard aan het werk ook deze vacatures te vervullen.

Bloemen wegbrengen op zondag



Het rooster van wegbrengers is weer in werking getreden. Denkt u eraan de bloemen weg te brengen? Wilt u in uw agenda zetten wanneer u aan de beurt bent, zodat de bloemen niet blijven staan? Verder blijven we vragen of u meedenkt waar een bloemetje nodig is bij ziekte of ter bemoediging. Dit mag u doorgeven aan

Uitje Kerkenraad

Op 2 oktober hadden we als kerkenraad een uitje, dat georganiseerd was door de afgetreden ambtsdragers van vorig jaar. Toen was het niet mogelijk om iets dergelijks te organiseren, vanwege de welbekende reden.

Gelukkig is er inmiddels wat meer mogelijk en zo stapte de ene helft van de kerkenraad in de gele Gaasterlandse schoolbus en de andere helft in de Woudsender praam, Ús Edse.

De bus, waar ik in zat, ging naar het vleeskuikenbedrijf van Age en Tineke Bouma aan de Strjitwei, waar we met koffie/thee en gebak werden



ontvangen. Vervolgens nam Age het woord door uitgebreid over het bedrijf te vertellen. Aanvankelijk was het altijd een boerderij voor veeteelt geweest, maar in 1998 maakten Age en Tineke de switch naar het opfokken van kuikens tot vleeskippen. Na 6 weken zijn die dan voldoende gegroeid om te worden verkocht. In die tussentijd worden de beestjes goed verzorgd door ze van gevarieerde graanproducten, water (uit eigen bron), en warmte te voorzien, zodat ze gezond kunnen opgroeien. Daar komt veel meer bij kijken dan je als buitenstaander zou denken. Age vertelde het allemaal met enthousiasme en hield daarmee gemakkelijk de aandacht van zijn luisterend publiek vast.

Als slot maakten we met de bus nog een rondje om het bedrijf en koersten we weer op Woudsend aan. Hier was een wisseling van de wacht: de ene groep ging nu met de bus richting Strjitwei en de andere kon nu in de praam stappen.

In de praam nam Jan de Groot de rol van gids op zich. Op smeüige wijze vertelde hij over allerlei historische feiten en haalde daarbij de nodige jeugdherinneringen op. Leuk om op die manier ook eens kennis van Woudsend te nemen.



Hierna stond de deur van It Reidhintsje open en na een hapje en een drankje en natuurlijk een gezellig samenzijn, stond er een heerlijke Chinese maaltijd voor ons klaar.

Dank aan

voor dit leuke, gezellige en afwisselende uitje!

Nieuws van de ZWO-commissie

Zoals u vast wel weet is de vroegere zendingscommissie al jaren actief om aandacht te vragen voor het werk van de zending. Ook hier verandert natuurlijk wel eens wat in het huidig tijdsbestek zoals blijkt uit de nieuwe naam die we tegenwoordig vaker horen. Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking zijn naast zending, zaken die ook steeds meer aandacht verdienen. Zodoende heten we nu dus ZWO-commissie. Dat betekent overigens niet dat er erg veel veranderd is: Het gaat er nog steeds om dat we mensen in verre landen helpen en ondersteunen bij hun zoektocht in het leven.

De ZWO-commissie laat zien hoe wij ons steentje kunnen bijdragen. Ze vertellen ons tevens hoe, ook daar, zaken gemoderniseerd worden en er nieuwe manieren gevonden worden om een betere toekomst te vinden. Als je de mensen spreekt en ziet wat er gedaan kan worden en ontdekt wat ze zelf, met elkaar, hebben mogelijk gemaakt, spreek je niet meer over een druppel op een gloeiende plaat. Je herkent de vreugde en de trots dat mensen in hun eigen dorp veranderingen ten goede hebben doorgevoerd. Natuurlijk kunnen ze onze steun daarbij goed gebruiken. We sponsoren vaak nieuwe projecten, vroeger ging dat vooral financieel. Een enkele keer gaan er ook mensen van hier, daar kijken hoe het gaat. Dat is heel waardevol om te doen. Zo laten we zien dat wij in Europa belangstelling hebben voor hun inspanningen. En als we weer terug zijn vertellen we er met enthousiasme over hoe mensen zich steeds beter weten te redden. En dat onze steun heel goed terecht komt en een stimulans is voor de werkers daar.

Bij onze laatste zendingsdienst op 14 maart heb ik daar iets over mogen vertellen. Het ging toen over Rwanda waar ik eerder geweest was. Twee weken later kwam ik hier in Woudsend wonen. Nog weer later hoorde ik dat de commissie versterking nodig had en heb ik beloofd mijn steentje bij te dragen.

Er zijn altijd mensen die na een lange periode eens wat anders willen gaan

doen en wisseling van de wacht is een goede zaak! Nu hoop ik dat er nog een paar mensen mee willen denken in deze werkgroep om de vacatures op te vangen.

We hoeven maar een paar keer per jaar een dienst te organiseren, dus het werk valt mee. Het is wel altijd mooi als je het samen kunt doen en elkaar op ideeën kunt brengen.

Ik vind het trouwens prachtig dat een gemeente van deze omvang, al die jaren, hier een commissie voor heeft gehad. In mijn vorige woonplaats hadden we dat jammer genoeg niet. Toch grappig om daar nu, als gepensioneerde, deel van uit te mogen maken.

Hartelijke groeten van

Nieuws van het verjaardagsfonds

Het collecteren voor het verjaardagsfonds verliep anders dan normaal vanwege corona. We belden niet bij de jarigen aan maar ze kregen wel een kaart door de brievenbus met een gedichtje en dat werd gewaardeerd. Ondertussen zijn we alweer een tijd bezig met kaarten rondbrengen en collecteren en werden de busjes weer gevuld. In september hebben we de busjes na een lange tijd weer geleegd en het geld geteld. Alles bij elkaar hebben we het mooie bedrag van € 917,05 opgehaald! Een heel mooi bedrag, bedankt jarigen voor jullie gift!

Ons team bestaat uit 11 enthousiaste vrijwilligers, allemaal bedankt voor jullie inzet! gaat de groep verlaten en komt ons team versterken. Bedankt voor je inzet en welkom !

We collecteren nog steeds voor het afbetalen van de zonnepanelen, een goed doel!

Met groet,
(coördinator verjaardagsfonds)

UIT DE TARISSING

Even stilstaan bij de toekomst

Na de zomer hebben we als kerkenraad gesproken met de visiegroep Takomst over de toekomst van de kerk. Daar hoort u op de gemeenteavond op 8 november meer over (nog even onder voorbehoud). De landelijke kerk heeft haar visienota "Van u is de toekomst" genoemd. Dat thema is niet nieuw, maar wel opnieuw doordacht. In 2009, vijf jaar na het ontstaan van de PKN, werd de hoop uitgesproken dat de Geest van God nieuwe wegen zou wijzen.



In 2021 stellen we ons opnieuw die vraag over hoe we de toekomst van de kerk zien. We zijn als kerkgemeenschap telkens weer op zoek naar nieuwe wegen. De afgelopen periode heeft ons iets gebracht en we hebben iets verloren. We moeten als kerkenraad en gemeente de draad weer op zien te pakken na corona en het beleid voor de komende jaren vaststellen. Er samen weer zin in krijgen! Paulus bepaalt ons daarbij in zijn eerste brief aan de Korintiërs

waar staat: “Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit” (1 Kor. 12:27). Dezelfde woorden hoorden we op de Startzondag toen we uit Romeinen 12 lazen waar Paulus dezelfde woorden noemt in een andere context. We hoorden het lied: “Dit is mijn hand en dat mijn voet, ik heb ze allebei nodig” van Elly en Rikkert. Het is fijn om te merken dat er zoveel mensen meedoen in onze gemeente. We hebben een groot aantal vrijwilligers waar we trots op mogen zijn. Laten we ernaar blijven streven een levend Lichaam te zijn. Laten we bidden dat de Geest van God ons allen geloof, hoop en liefde mag geven om in de wereld Gods kerk te zijn. Een uitnodigende kerk waar iedereen nodig is en die uitnodigt te geloven in de God van Jezus Christus. In het liedboek staat een prachtig lied wat ons mag bemoedigen de daad bij het woord te voegen. Mogen we weer op u rekenen?

*Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeed met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.*

Lied 974:2
Sytze de Vries

Vrede en alle goeds, ds. Renske Bosman-Romkema



UIT DE GEMEENTE

Pastoraat en meelevén

De eerste tekenen van de herfst zijn gekomen. De dagen worden weer korter en we sluiten de gordijnen. Graag horen we als pastoraal team op welke adressen aandacht nodig is. De omtinkers zijn benaderd en we hebben genoeg respons gekregen zodat de omtinkers deze taak wel op pakken. Daar zijn we blij mee en we hopen dat we weer van meerdere kanten horen waar pastorale aandacht nodig is. Laten we ook die mensen niet vergeten die al langere tijd in de verzorgingshuizen wonen buiten Woudsend. Mocht u een adres willen weten dan kunt u terecht bij de ouderlingen. U kunt altijd zelf aan de bel trekken wanneer u de predikant persoonlijk wilt spreken. We proberen zoveel mogelijk naast elkaar te staan en dat is alleen mogelijk wanneer we er weet van hebben. Houd moed en wees er voor elkaar.



Geboorte



Verjaardagen



Huwelijksjubileum



Fan herte lokwinske en in moaie dei tawinske!

Mutaties

Veel woonplezier op jullie nieuwe adres!

BEZINNING EN ONTMOETING

Kofje yn 'e Karmel

De gespreksgroep Kofje yn'e Karmel is weer van start gegaan. Op dinsdagochtend beginnen we om 10 uur in It Reidhintsje met koffie, waarna we met elkaar in gesprek gaan over verschillende bijbelse onderwerpen. Voor wie mee wil doen: Altijd welkom! Meldt u aan bij de predikant. De volgende bijeenkomst is op dinsdag 26 oktober. De koffie staat klaar!

Grote schoonmaak

Met een vaste groep vrijwilligers wordt De Karmel altijd mooi schoon gehouden. Maar het is al heel lang geleden dat er in De Karmel een "grote schoonmaak" gehouden is. Eens goed poetsen in "de hoeken en gaten", ramen wassen enz. Als we dit met een groep doen is het in een ochtend gepiept, denken wij.

De bedoeling is om dit zaterdagochtend 30 oktober om 9.30 uur uit te voeren. De vraag is dan natuurlijk: zou je willen helpen? Dan is het weer voor een hele lange periode klaar.

Hoe meer zielen hoe meer (en vooral snelle) poetsvreugd.....

We horen vóór 20 oktober graag of je erbij bent!



Bedankt alvast en een hartelijke groet, mede namens Gerhard en Sjaan,

JEUGD

Berichtje van de kinderkerk



Na de coronatijd blijven we met de kinderkerk op dezelfde voet doorgaan.

We komen 1x per maand bij elkaar in It Reidhintsje en volgen het programma van Biblebasics. De kinderen worden per mail en per app uitgenodigd.

Aan het eind van de kerkdienst komen de kinderen in de kerk en krijgen samen met de

gemeente de zegen mee. In het komende kerkblad leest u meer, dan is de adventstijd al aangebroken. Zie oproep voor het maken van de adventskalender.

Adventproject 2021 - Tel je mee?

Tel je mee? Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Kerst toelevan. De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist 'kleine' mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben.



OPROEP!!

We zoeken 24 mensen – groot en klein - die per persoon een A4 maken met een tekening waarop iets uit het kerstverhaal zichtbaar wordt.

Doet u mee?

Melden bij de kinderkerkleiding



OVERIGE

Tsjerkepaad 2021 en Zomerexpositie

Na het 'pauzejaar' 2020 i.v.m. de Covid-19, was dit jaar weer een succes. Gemiddeld kwamen er al gauw zo'n 60 bezoekers per middag en de laatste zaterdag, op Monumentendag, was een topper met wel meer dan 100 bezoekers. Iedereen die aan deze opening van De Karmel heeft willen meewerken, hartelijk dank voor jullie medewerking. In het bijzonder de exposanten, die op diverse middagen aanwezig waren om hun werk toe te kunnen lichten.

Nacht van de Nacht 30 oktober

Op zaterdag 30 oktober wordt door Woudsend Promotie i.s.m. Duurzaam Woudsend, de Nacht van de Nacht en de Friese Milieu Federatie de Nacht van de Nacht georganiseerd vanuit De Karmel. Delen van het programma zullen via de livestream worden uitgezonden. Het programma en verdere info voor aanmelding staat op Woudsendonline.nl, pgwoudsend.nl en de Facebookpagina Karmel.

Adventskalender 2021

Voor de adventstijd begint, krijgt u vanuit het pastoraat de adventskalender in de bus. Dit jaar staat in de Petrus-adventskalender het bijbelboek Openbaring centraal. Bij elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met gebeden, liederen en gespreksvragen.



Repair Café



Hier proberen we allerhande defecte elektrische apparaten te repareren (voor zover dat mogelijk is). Het kost u verder niets, alleen de vernieuwde onderdelen moeten worden vergoed. Dus gooi het niet direct weg, maar laat ons er eerst naar kijken of het toch nog te repareren is. We zijn alweer begonnen: u kunt uw defecte items weer komen brengen in It Reidhintsje op zaterdag 30 oktober van 10.00-12.00 uur.

En vervolgens iedere laatste zaterdag van de maand.

Wel stellen we een kleine donatie voor het gerepareerde zeer op prijs. Dit totaalbedrag zal eens per jaar worden bestemd voor een goed doel, nader door ons te bepalen.

Het repaircafé team
(B.g.g. kunt u ook inspreken. U wordt dan teruggebeld).

Nieuws van het NBG (Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)

Bijbelzondag 2021: 'Op zoek naar betekenis'



Bijbelzondag valt dit jaar op 31 oktober en heeft als thema 'Op zoek naar betekenis'. Dat sluit aan bij de introductie van de Nederlandse Bijbel Vertaling 21, en bij de Bijbelcampagne die daaromheen wordt gehouden. 'We willen zoveel mogelijk feestvreugde en positieve aandacht voor de Bijbel creëren', zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-

Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

'Oktober wordt de maand waarin we in en buiten de kerk volop aandacht vragen voor de Bijbel en de boodschap van hoop en liefde die daarin staat', vervolgt Buitenwerf. 'Met de Nederlandse Bijbel Vertaling 21, de Bijbelcampagne en via Bijbelzondag hopen we kerkleden te inspireren om met elkaar de betekenis van de Bijbel te delen. Dus om stil te staan bij wat dit bijzondere boek voor henzelf betekent, maar ook wereldwijd.' Meer informatie over bijbelzondag? <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-bijbelzondag2021/>

*Officiële presentatie Nederlandse Bijbel Vertaling 21 in Den Haag
Koning neemt nieuwe Bijbel in ontvangst*

Op woensdag 13 oktober verschijnt de NBV21. Het eerste exemplaar van deze vernieuwde bijbelvertaling wordt 's middags aangeboden aan koning Willem-Alexander door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De overhandiging vindt plaats tijdens de feestelijke presentatie van de NBV21 in de Grote Kerk in Den Haag.

De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de meest gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is de feedback van duizenden betrokken bijbellezers benut, en zijn nieuwe inzichten verwerkt. Meer informatie over de presentatie van de NBV21? <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-koning-nbv21/>

Gedicht

Tienduizenden vluchtelingen in Griekenland wonen in extreme kou of juist ondraaglijke hitte in gammele tenten in een onveilig vluchtelingenkamp. Er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de vluchtelingen hebben te maken met uitzichtloosheid en jarenlang, onzeker wachten. Rikkert Zuiderveld schreef indrukwekkende woorden over wanhoop, leed en pijn. Alles wat vluchtelingen overkomt in één gedicht samengevat...

Stil maar

*Stil maar, mijn jongen, stil. Vergeet het duister,
de diepte waar jouw vriend zijn einde vond.
Of, stil maar niet. En schreeuw. Ik hou mijn mond,
ik zou je al bezeren als ik fluister.*

*Grijp mij maar vast, ik ben er. Vlees en bloed
en adem, borsten, moederschoot en schouder.
Mijn zoon, mijn zoon, een mensenleven ouder.
Ik zou je moeten zeggen: het is goed.*

*Als je mij loslaat gaan we zonder woorden
op arendsvleugels naar het noorden vliegen,
tweemaal verzopen dromen achterna.*

*Dan zal ik, in verzonnen toevluchtsoorden,
steenhard en heel mijn leven blijven liegen
en zeggen dat het goed is. Pietà.*

Dit gedicht werd eerder gepubliceerd in het Nederlands Dagblad.



COLOFON

